
Shaykh Saalih aal as-Shaykh

Het belang van het terugkeren naar de 'Ulamaa voor correct begrip in het begrijpen van de boeken en geschriften van de 'Ulamaa

Shaykh Saalih aal as-Shaykh :

Het is (daarom) niet de bedoeling dat je iedere uitspraak neemt en zegt 'dit is het begrip'. Zo zit de zaak niet inelkaar. Het is noodzakelijk dat je terugkeert naar de mensen van Kennis zodat ze jou de plaatsen laten zien waar hun woorden duidelijk zijn en de plaatsen waar hun woorden onduidelijk zijn, ze brengen de moet ashaabih terug naar de moehkam, en ze laten het hen begrijpen.



Vertaald door : Aboe Roemaissa Ridouan al Hollandi

Bron : de voormalige site van de Shaykh, salehalshaikh.com, **nu offline**. Dit is de officiële website van de Shaykh: <https://saleh.af.org.sa>

Het belang van het terugkeren naar de 'Ulamaa voor correct begrip in het begrijpen van de boeken en geschriften van de 'Ulamaa

Vraag:

"Ahsan Allaahoe ilayk, wat zijn de beste manieren in het lezen van de boeken en de geschriften van de Imaams van de da'wah?"

Antwoord van Shaykh Saalih aal as-Shaykh:¹ "Alle Lof is voor Allaah de Heer van de Werelden en verder,

Het is allereerst noodzakelijk om de volgorde aan te houden zoals die door de geleerden is aangegeven. Het is noodzakelijk om de geschriften beetje bij beetje te bestuderen, te beginnen bij de kleine geschriften, hierna groter en groter naar gelang de situatie (*van de student*).

En daarbij is het noodzakelijk dat men neemt van een 'Aaliem (*geleerde*) die de woorden van de 'Ulamaa van de da'wah Salafiyah begrijpt en deze uitlegt en verduidelijkt.

Het is correct dat de kennis aanwezig is (m.a.w. in de boeken etc) en misschien kan men wat begrip bereiken, maar het is noodzakelijk (*dat men kennis neemt van een*) 'Aaliem (*geleerde*) en het beste omtrent dit, is de uitspraak van Ash-Shaatibie rahiemahoellaah, hij zei:

"De kennis was in de harten van mannen, vervolgens verscheen het in de binnenkanten van de boeken, maar zijn sleutels (van deze kennis) blijven in de handen van mannen."

De kennis is aanwezig in de boeken, maar wie laat jou deze boeken begrijpen?, dit kan niet zonder 'Aaliem (geleerde) gegrondvest (in kennis). Vandaag de dag zie je veel mensen die zich toeschrijven aan da'wah en zich baseren op de woorden van de 'Ulamaa van de da'wah en hij is fout hierin. Of wel in takfir, of wel in opstand komen tegen de Leiders, of wel in het lasteren van de Madhaahib of of. ²Hij brengt bewijs vanuit de woorden die hij niet begrijpt, (die) hij niet

¹ Hier kunt u de biografie van deze edele geleerde lezen, Hafidahoellaah: <https://selefieland.nl/190-2/>

² Zoals sekten als IS en personen die een extreem gedachtegoed hebben. Deze mensen willen op sommigen momenten schuilen achter sommige geleerden zoals bijvoorbeeld Ibn Taymiyyah, maar ook Imaams van de Najdi da'wah. Deze personen pakken dan uitspraken buiten context en passen deze volgens eigen begrip toe en men gaat hierbij de nog levende gespecialiseerde geleerden tegen. Helaas linken tegenstanders van de zuivere da'wah deze valse groeperingen en individuen aan deze grote Imaams omdat zij iets tegen deze da'wah hebben en deze kans willen aangrijpen om deze gezegende da'wah in discrediet te brengen. In dit artikel hebben wij de fictieve link tussen talloze personen/ groeperingen de Selefie da'wah inhoudelijk benaderd en weerlegd. **Salafisme bron voor radicalisme? Een salafistisch antwoord op de verwarring van de media en de afvlakking van begrippen zoals Salafisme!** -

<https://selefieland.nl/163-2/>

Nadat mensen die sympathie toonden met IS claimden dat IS en de Najdi da'wah overeenkwamen schreven wij deze follow-up om alle onduidelijkheden te verduidelijken met de titel: **Antwoord op de sympathisanten van IS**. Dit tweede artikel zullen wij in sha Allaah binnenkort wederom op de site publiceren met aanpassingen.

Moge Allaah ons juist begrip schenken van de Religie en ons hiernaar laten handelen en ons hiernaar laten uitnodigen zodat onze broeders en zusters het juiste begrip verkrijgen. Amien.

kent, en hij heeft deze boeken en geschriften van de da'waah niet bestudeert bij de 'Ulamaa van da'wah die daar bekend om staan. Je ziet dat hij fouten in zijn begrip maakt en dwaalt en laat dwalen.

Het is verplicht om kennis te nemen bij haar personen, degenen die het begrijpen. Omdat (net) als erin de Qur'aan Moehkaam (*éénduidig*) en Moetashaabih (*voor meerdere uitleg vatbaar*) (*verzen*) zijn.

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾

“Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die éénduidig zijn (muhkamaat), zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die meerduidig zijn (mutashaabihaat).”

(Surat aali Imraan vers 6)

Allaah zegt tegen de mensen dat De Qur'aan Moehkaam en Moetashaabih (*verzen*) heeft. De Khawaarij baseerden zich op wat? De Qur'aan. Ze dwaalden af omdat dat zij de Qur'aan niet namen volgens het begrip van de sahaaba, *de tevredenheid van Allaah zij met hen*. Ze vroegen de Sahaba niet. Ze begrepen het zoals zij wilden, bij de verzen over koefr (*ongeloof*) of de verzen over al Haakimiyyah (*het recht van Allaah om te oordelen*) en soortgelijks.

En ze bouwden op oordelen vanuit hun zelf zonder dat ze terugkeerden naar de sahaaba *Dit is het nemen van de moetashaabih en het laten van de moehkam verzen* en het laten van het terugkeren naar hen die gevestigd zijn in kennis.

Zo ook bevat de Soennah Moehkam en Moetashaabih. Ook de woorden van de 'Ulamaa bevatten Moehkam en Moetashaabih. De woorden van Shaychoel Islaam Ibn Taymiyyah bevatten Moehkam en Moetashaabih. De woorden van de Imaams van de da'wah (an-Najdiyyah), bevatten Moehkam en Moetashaabih.

Het is (daarom) niet de bedoeling dat je iedere uitspraak neemt en zegt dit is het begrip. Zo zit de zaak niet in elkaar. Het is noodzakelijk dat je terugkeert naar de mensen van Kennis zodat ze jou de plaatsen laten zien waar hun woorden duidelijk zijn en de plaatsen waar hun woorden onduidelijk zijn, ze brengen de moetashaabih terug naar de moehkam en ze laten het hen begrijpen.

De belangstelling voor de boeken van de 'Ulamaa van de da'waah, de boeken van de da'wah Salafiyyah, daar zit licht en leiding in voor de moslim, maar het is noodzakelijk dat dit gebeurt bij de 'Ulamaa ze leggen jou uit wat je kunt nemen en zij kennen de correcte woorden van de uitleg van de woorden van de mensen van Kennis “

Einde
