

Zijn wij met de waarheid of met de geleerden?

Kijk mee, mijn lezende broeder, om een nieuw gezicht te zien en een vreemde vormgeving welke geniepig opereert tussen *Abloe oes-Soennah*; zij belasteren deze gezegende *da'wah* en verwijten haar mensen met gruweldaden, zonden en gruwelijkheden, en als tegen hen gezegd wordt: deze handelingen zijn *hizbiyyah*¹ en dit nodigt uit naar *hizbiyyah*, dan verbeelden zij zich in de verbeelding: **"Wij zijn met de geleerden."**

Dit fenomeen (i.e. *"Wij zijn met de geleerden"*) kwam te midden van *Abloe oes-Soennah* naar boven, toen de opperhoofden van *hizbiyyah* geniepig tussen *Abloe oes-Soennah* begonnen te opereren; vanaf toen de groot-geleerde en strijder Moeqbil ibn Haadie al-Waadi 'ee - *rahiemahoellaah* - zijn oproep begon in Yemen en haar goedheid verspreidde, vermeerderden de mensen van dit fenomeen, met het geniepig opwerpen van *hizbiyyah*, in naam van dit fenomeen. Dus toen onze Shaykh - *rahiemahoellaah* - begon met zijn heldere veruidelijking over de *hizbiyyeen* en de mensen van de groeperingen, zoals *'Jam'iyah al-Hikma wa l-Ihsaan wa l-Birr'* en andere dan deze, begonnen zij het krap te krijgen van deze waarschuwing, en andere zeiden: *"Het is niet duidelijk geworden voor mij."* Zelfs dat sommige bekenden van *Abloe oes-Soennah* naar hen toe gingen en hen bijwoonden, en als er tegen hem gezegd werd: *"Waarom, terwijl de Imaam al-Waadi 'ee voor hen waarschuwde?"* Zie je hem antwoorden: **"Hun *hizbiyyah* is voor ons niet duidelijk geworden en de geleerden hebben niet gesproken over hen."** Totdat vele jongeren afdwaalden door deze uitspraak en de *hizbiyyeen* hen meetrokken in hun *hizbiyyah* en hun groepering welke daarna onsluiert werd voor de mensen: **"Als de *fitnah* (calamiteit, rampspoed) komt, wordt deze niet gekend, behalve door de geleerden en als deze heen is gegaan herkennen de meeste mensen het."**

En daarna begon deze uitspraak te verspreiden bij het opkomen van de *fitnah* van Abu l Hasan al-Masri en de *Shaykh Naasih al-Amien* (Yahya al-Hajoerie), verduidelijkte wat Abu l Hasan bezat aan *hizbiyyah* en complotten tegen *Abloe oes-Soennah*. Wij begonnen te midden van *Abloe oes-Soennah* te horen: **"Wij zijn met de geleerden, wij zijn met de geleerden!"** Maar wij zeiden tegen sommige van hen: *"Heb je dan niet gehoord wat Shaykh Yahya heeft verduidelijkt over hem?"* Zegt hij: **"De geleerden hebben niet over hem (i.e. Abu l Hasan) gesproken."** Dus hij begon af te haken door de vertraagde verduidelijking van vele geleerden van onder de studenten van kennis en *Abloe oes-Soennah*. En toen zijn *hizbiyyah* duidelijk werd voor de geleerden - *moge Allaah hen succes schenken* - in dit gebloeide land, en dit behoorde tot Barmhartigheid van Allaah voor deze gezegende *da'wah*, waarschuwden zij voor *Abu l Hasan* en verduidelijkten aan de mensen zijn *hizbiyyah*. Waarop de mensen van deze uitspraak (vervolgens) zeiden: **"Wij zijn met de**

¹ Wanneer wordt er over iemand geoordeeld dat hij een *Hizbi* is? - Shaykh al 'Utaybie
<http://www.youtube.com/watch?v=uRZDweE3T8s>



geleerden van Saudi Arabië!" O soebhaana Allaah, hoe groot is de misleiding van de *shaytaan* over de uitsprekers ervan!

En toen *Abloe oes-Soennah* in het Koninkrijk, (ook) de *hizbiyyah* van Abu l Hassan verduidelijkten en de weerleggingen elkaar navolgden met aan hun hoofd: de geachte vader, de strijder, de groot-geleerde, onze *Shaykh* Rabee' ibn Haadie al-Madkhalee - *hafidhahoellaah* - zei ik tegen sommigen van hen: "*Wat nu betreft, de geleerden van elk van (deze) landen hebben de hizbiyyah van Abu l Hassan verduidelijkt, dus het is niet nodig om te redetwisten.*" Waarop hij antwoordde: "**Al daalt een Engel uit de hemel neer en tegen mij zegt dat Abu l Hassan, een *hizbi* is, zal ik dat niet accepteren!**" Ik zoek toevlucht bij Allaah tegen deze ontspoorde uitspraak. Dit alles, o mijn broeders ter wille van Allaah, is veroorzaakt door deze uitspraak (i.e. "**Wij zijn met de geleerden**").

En wat lijkt deze nacht op die van gister: wij leven nu deze dagen met een *fitnah* welke klein was in het begin en op het laatste vergrootte door toedoen van deze uitspraak: "**Wij zijn de met de geleerden.**"

Toen Allaah de harten liet ontsporen van sommige die het wilden van onder de studenten van kennis - en hun toestand is als de toestand van degenen die hen voor is geweest van onder de groeperingen die zich te midden van *Abloe oes-Soennah* bevonden - kwam een groep op in Daar al-Hadeeth in Dammaaj waarvan onze *Shaykh* Yahya en de rest van de studenten hadden ondervonden dat zij zijn veranderd, waarop zij afwijzend begonnen te doen en allen doelgericht, (anderen) wegjaagden en waarschuwden voor de zittingen van *Shaykh* Yahya en van die waardevolle profijtelijkheden. En toen *Shaykh* Yahya - *moge Allaah hem succes geven* - begon met het adviseren van hen, vermeerden zij in afwending en overschreiding. En toen hij hun gevaar inzag over deze *Daar* en over de *da'wab* van *Abloe oes-Soennah*, waarschuwde hij voor hen en plaatste hen buiten deze *Daar*, en dit alles, zoals hij - *moge Allaah hem zorgzaam over hem zijn* - zei: "**Wij hebben hen niet erbuiten geplaatst, behalve als bescherming voor de *da'wab*.**" En dit is wat wij van hem ondervinden - *moge Allaah hem beschermen en standvastig maken* - en wij dienen Allaah met het feit dat zijn woorden over hen en over degenen die hen verdedigen, waarheid is. Sterker nog, hij schoot tekort omtrent sommige van hen waarvan wij waarschuwingen en afschrikkingen van deze *Daar* opmerkten. Daarom waren de geleerden en edele broeders het eens over hun *hizbiyyah*, zoals: Jamiel as-Salwi², Abu 'Amroe al-Hajoerie³, Zaayid al Wassaabi⁴, de

² Shaykh Djamiel ibn 'Abdoeh ibn Qaayid as-Salwie, hij wordt genoemd in het bekende Boek at-Tabaqaat waarin de verschillende belangrijke mashayikh in heel Yemen vernoemd worden, onderverdeeld in gradaties, en hij wordt genoemd in at-Tabaqaat al-Oelaa (de eerste gradatie) van belangrijke mashayikh in Jemen. En hij wordt ook genoemd in de Biografie van ash-Shaykh Moeqbil onder zijn bekende studenten.

³ Shaykh Aboe 'Amroe 'Abd oel-Kariem al-Hadjoerie, hij wordt genoemd in het bekende Boek at-Tabaqaat waarin de verschillende belangrijke mashayikh in heel Yemen vernoemd worden, onderverdeeld in gradaties, en hij wordt genoemd in

edele Shaykh Ahmad al-Wasaabi⁵, Muhammad bin Hazzaam al-Ibbi⁶, en de rest van de studenten van kennis. Wij kennen geen afwijzing van hen over wat de *Shaykh* van deze *Daar* en haar geleerde zei.

Het is een vereiste voor elke *Selefie* dat zijn kenmerk als eerste moet zijn **'het accepteren van de Waarheid'** en dan de woorden van de geleerden, en de bewijzen daarvoor zijn veelvuldig - de situatie laat het niet toe om het te benoemen.

De groot-geleerde, ibn Sa´di, zei in 'Bahjat al-Quloeb al-Abraar wa qurratoe ´nyoen al-Aghyaar fi Sharh Jarwaami´ al-Aghbaar (d. 1 / blz. 232)' het volgende:

"Wat betreft de hoogmoedige tegen het navolgen van sommige waarheden welke tegenstrijdig zijn aan hun mening en begeerten, zij hebben - *al zijn het geen ongelovigen* - de verdiensten van een straf naar gelang hun hoogmoedigheid en wat hen beïnvloed heeft in het afwenden van het accepteren van de waarheid welke verduidelijkt is voor hen nadat de wetgeving tot hen is gekomen. En daarom: de geleerden zijn het unaniem over eens, als de *Soennah* van de Profeet - *sallabu ´alayhi wa sallam* - duidelijk is geworden voor hem, voor hem is het niet toegestaan om daarvan af te wenden voor een uitspraak van iemand - **wie het ook mag zijn**. Het is dus verplicht voor de student van kennis om zich een met zekerheid voor te nemen om de Woorden van Allaah en de woorden van Zijn Profeet - *sallabu ´alayhi wa sallam* - voorrang te geven boven de uitspraak van eenieder, en dat het de basis is waar hij naar terug keert, en het fundament waar hij op bouwt: navolgen van de leiding van de Profeet - *sallabu ´alayhi wa sallam* - en het zich inspannen om achter zijn bedoeling te komen om het vervolgens na te volgen, zowel van de buitenkant als de binnenkant."

En ik bedoel met dit woordje van mij niet het afstand nemen van de geleerden of het belasteren van hen; zij zijn de sterren van de aarde, door hen worden de mensen geleid, de dienaren verlicht en met hen houdt Allaah het kwaad van het land af. Maar de waarheid, dat is het correcte en de

at-Tabaqaat al-Oelaa (de eerste gradatie van belangrijke mashayikh in Jemen). En hij wordt ook genoemd in de Biografie van ash-Shaykh Moeqbil onder zijn bekende studenten.

⁴Shaykh Aboe ´Abdillaah Zaayid ibn Hasan ibn Saalih al-Wassaabi, hij wordt genoemd in het bekende Boek at-Tabaqaat waarin de verschillende belangrijke mashayikh in heel Yemen vernoemd worden, onderverdeeld in gradaties, en hij wordt genoemd in at-Tabaqaat al-Oelaa (de eerste gradatie van belangrijke mashayikh in Jemen). En hij wordt ook genoemd in de Biografie van ash-Shaykh Moeqbil onder zijn bekende studenten.

⁵Shaykh Aboe Moehammed Ahmad ibn ´Abdoellaah al-Wassaabie, hij wordt genoemd in het bekende Boek at-Tabaqaat waarin de verschillende belangrijke mashayikh in heel Yemen vernoemd worden, onderverdeeld in gradaties, en hij wordt genoemd in at-Tabaqaat al-Oelaa (de eerste gradatie van belangrijke mashayikh in Jemen). En hij wordt ook genoemd in de Biografie van ash-Shaykh Moeqbil onder zijn bekende studenten.

⁶Shaykh Moehammed ibn Hazzaam al-Ibbi, hij wordt genoemd in het bekende Boek at-Tabaqaat waarin de verschillende belangrijke mashayikh in heel Yemen vernoemd worden, onderverdeeld in gradaties, en hij wordt genoemd in at-Tabaqaat al-Oelaa (de eerste gradatie van belangrijke mashayikh in Jemen). En hij wordt ook genoemd in de Biografie van ash-Shaykh Moeqbil onder zijn bekende studenten.



leiding voor degenen met verstand. Dit is het voor wie wilt ontkomen uit de *fitan* (calamiteiten, rampspoeden). De waarheid is groter dan iedereen, dus alles wat overeenkomt met de waarheid, dat is onze weg. En mijn *Shaykh* (Yahya) - *moge Allaah zorgzaam over hem zijn* - heeft een lezing, met als titel: "De waarheid en het accepteren ervan."

En laat - o Sunni - degenen die voor zijn geweest een les zijn en ik denk niet dat er niemand afwijzend is tegen Daar al-Hadeeth in Dammaaj en haar geleerden, behalve dat Allaah hem vernederd. Moge Allaah ons succes geven voor hetgeen Hij houdt en Tevreden over is.

Geschreven door jullie broeder

Abu Usaama 'Aadil bin Muhammad as-Siyaaghi⁷

Daar Al-Hadeeth in Dammaaj (moge Allaah het beschermen)

Bron : <http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=1118>

⁷ Eén van de studenten van Dammaaj en bekend bij de geleerden, zoals Shaykh Yahya al-Hajoerie. http://www.olamayemen.net/default_ar.aspx?id=6233 Echter, is hij om het leven gebracht door de *Raafidhah*: moge Allaah hem barmhartig zijn en accepteren als martelaar en de *Raafida* vernietigen. <http://vb.noor-alyaqeen.com/t19302/>

