

De zegeningen van de eerste 10 dagen van Dhoel-Hidjah

Door de Nobele Shaykh S'ad Naasir Ash-Shitree

Van de meest gezegende dagen zijn de eerste tien dagen van Dhoel Hidjah (*de 12^e maand van de maankalender, een van de heilige maanden, en de maand van de Hadj*). Een groep van de mensen van kennis zegt: "Voorzeker, zij zijn de beste dagen van het jaar net zoals de laatste tien nachten van de Ramdaan de beste nachten zijn van het jaar." Sommige van de verschillende vormen van goede daden die gedaan worden in deze eerste tien dagen worden hieronder genoemd:

Het gedenken van Allah

De eerste van de goede daden is het gedenken van Allaah, Allaah zegt

**de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken –
voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.**

[al-Ahzaab 33:35]

Het is bevestigd van de Sahaabah van de Profeet en van hem *salallaahoe 'alayhie wa sallam*, dat zij het zeggen van de Takbier (*Allaahoe akbar*) vermeerderden in de eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjah en zij verhieven hun stemmen erbij, een ieder zei de takbier voor zichzelf. Zij verhieven hun stemmen totdat de bergen schokten van hun takbier maar zij zeiden het niet in een groepsverband. Één ieder van hen zei het voor zichzelf.

Vrijwillige daden van aanbidding

Dit omvat het gebed, vasten, liefdadigheid. Het is overgeleverd dat de Profeet *salallaahoe 'alayhie wa sallam* het aanmoedigde om deze tien dagen te vasten en het is overgeleverd dat hij zei :

"Wie de dag van Arafah vast, zijn zonden van twee jaar (het afgelopen jaar en het komende jaar) zullen worden vergeven." [Ibn Maadjah]

Het niet knippen van de haren en de nagels van degene die het offer verricht

Degene die de Oedhiyyah (offer slachting) wil verrichten dient zijn haren en nagels niet te knippen gedurende deze tien dagen. Hij zou het vóór deze tien dagen moeten doen.

De Profeet *sallallaahoe 'alayhie wa sallam* zei :

"Als een van jullie de intentie heeft om een dier te offeren en de maand (van Dhoel-Hidjah) binnentreedt, hij dient zijn haren en nagels niet te knippen" [Muslim]

Smeekbede verrichtten voor de Hoedjaadj (pelgrimgangers)

Men dient doe'aa (smeekbeden) te verrichtten voor de Hoedjaadj (pelgrimgangers) dat Allaah hen beschermt van elk kwaad en dat hij hen (veilig) laat terugkeren naar hun landen. Dit vanwege het feit dat de Hoedjaadj de gasten zijn van ar-Rahmaan, en derhalve hebben zij een recht op ons dat wij smeekbeden verrichtten voor hen, voor het vergemakkelijken van hun zaken en hun veilige terugkeer.

Oedhiyyah – Offer slachting

Men dient zich voor te bereiden voor de Oedhiyyah (de offer slachting van een offerdier) en het distribueren van het vlees onder de familie, vrienden, en de behoeftigen etc. Abu Haniefah *radiya Allaahoe 'anhoe* was van de opinie dat het behoort tot de verplichte daden maar de meeste van de andere (geleerden) zijn van de opinie dat het aanbevolen is.

De Profeet *sallallaahoe 'alayhie wa sallam* zei :

“Hij die niet offert zou niet naar de Salaah moeten komen” [Ibn Maajah]¹

Het deelnemen aan het 'Ied gebed

Wees aanwezig bij het 'Ied gebed, groet elkaar, en vast niet op de dag van 'Ied en de dagen van Tashrieq (de 11e, 12e en 13e van Dhoel Hidjah).

Gebaseerd op de lezing van Shaykh Sa`d ash-Shitree

Vertaald vanuit het engels door Aboe Hodayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi

¹ **Voetnoot vertaler** : Gebaseerd op de hadieth overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet *salallaahoe 'alayhie wa sallam* zei : **“Wie de capaciteit (sa'atoen) bezit, en hij offert niet, laat hem dan niet in de buurt komen van onze Moesallah (plaats van gebed)”** [Overgeleverd van Ibn Maadjah 2/1044 #3123, en Haakim 4/258 #7565 en hij zei sahieh al-isnaad. En Shaykh al-Albaanie heeft het sahieh verklaard in Sahieh al-Djaami' #6490]

En al-'Allamah as-Sindi zei, in *Sharh soenan ibn Maadjah* : “Zijn uitspraak **“capaciteit (sa'atoen)”**, bedoelend in geld en situatie : er wordt gezegd : dat is als hij behoort tot de mensen die zakaat geven. En zijn woorden **“laat hem dan niet in de buurt komen van onze Moesallah”**, er wordt hiermee niet bedoeld dat de geldigheid van het gebed afhangt van het offeren, integendeel het is als een straf voor hem, door het afhouden van hem van de goede plaatsen. En dit duidt op een verplichting. Wa Allaahoe A'lam. [Einde woorden Imaam as-Sindi rahiemahoellah]