

# De verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims<sup>1</sup>

---

*gebaseerd op de Qor'aan, Soennah en de Selef oes-Saalih*

---



## Vertaling : Selefienederland

<sup>1</sup> SN: Bron: “Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef.” Waarover Shaych Saalih ibn Fawzaal ibn Abdoellaah al Fawzaan hafidahoellaah onder andere zei:

“... ik heb het boek ‘Al wardoe oel-maqtoef fie woedjoeb taa’atoe Walaat Amr al Moeslimien biel-ma’roef.’ gelezen en vond het een goed boek in zijn onderwerp onderbouwd met bewijzen uit het Boek en de Soennah en de uitspraken van de Imaams in ieder hoofdstuk en onderwerp. En de vraag naar zo iets is er, met name in deze tijd waarin onwetendheid en het volgen van de begeertes wijdverspreid is, alsook het spreken over Allaah en over de Boodschapper zonder kennis en leiding...“....

Daarom hebben wij een selectie gemaakt en een gedeelte van het boek vertaald gezien het belang van dit onderwerp en specifiek in deze tijd!

## Bewijzen uit de Qor'aan met tafsier van de geleerden

---

Allaahoe Ta'aala zegt:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“O jullie die geloven! Gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen die onder jullie met gezag bekleed zijn (walie oel-amr). Als jullie over iets van mening verschillen leg het dan voor aan Allaah en de Boodschapper, indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en de beste afsluiting.”

(Soera an Nisaa 59).

In deze aayah (vers) is de verplichting voor het gehoorzamen en luisteren naar de leiders van het gezag. Deze verplichting is algemeen, met de voorwaarde die wordt bevestigd in de Soennah en dit is dat de gehoorzaamheid alleen is in iets dat geen zonde is.

De betekenis van **waalie oel-amr** (degene die gezag bekleed), is iedereen aan wie Allaah gehoorzaamheid verplicht heeft gesteld van de leiders, de prinsen en de geleerden.

Ibn 'Atiyyah ( رحمه الله ) heeft gezegd in zijn tafsier (uitleg van de Qor'aan) over deze aayah:

“Wat is voorgegaan in het aayah hiervoor heeft betrekking op de Leiders:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

‘Voorwaar Allaah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken) aan haar eigenaren te geven en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid.’

(Soera an Nisaa 58).

Dan de daarop volgende aayah (vers 59) is voor de burgers (onder het gezag van de leiders). Dus Allaah heeft bevolen dat Hij gehoorzaamt moet worden, deze gehoorzaamheid is het opvolgen van Zijn bevelen, wegblijven van wat Hij verboden heeft, het gehoorzamen van Zijn Profeet en het gehoorzamen van degenen die het gezag hebben. Dit is in

overeenstemming met de idjmaa' (consensus) van Aboe Hoerayrah, Ibn 'Abbaas, Ibn Zayd en anderen.”

(Al Moeharar al Wadjiez fie tafsier al Kitaab al 'Aziez deel 4, pag. 158).

Ibn Taymiyyah ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“Degenen die het gezag hebben, de autoriteit, zijn van twee soorten: de 'Oellamaa (geleerden) en de leiders.”

(Madjmoo' al fatawa deel 28, pag. 170).

Al Haafidh Ibn Kathier ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“Wat duidelijk is, en Allaah weet het 't beste, is dat deze gehoorzaamheid algemeen is en verwijst naar iedereen die het gezag bekleed van de leiders en de 'Oellamaa. (geleerden)”

(Tafsier Qoraan al 'Adhiem deel 1, pag. 530).

AbderRahmaan as Sa'die ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“En Hij (Allaah) heeft bevolen dat degenen die met gezag bekleed zijn gehoorzaamd moeten worden, en zij zijn diegenen die het gezag hebben over de mensen van de leiders, de heersers en de Moefties (de Geleerden die fatwa geven). Voorzeker de Dien (Religie) van de mensen zal niet vervuld worden, nog hun wereldse leven behalve door het gehoorzamen van de leiders, wat in zijn essentie het gehoorzamen van Allaah is en verlangen wat bij Hem is.

Maar dit met de voorwaarde dat zij niet bevelen wat zondig is. Als zij dit bevelen, dan is er geen gehoorzaamheid aan een schepsel in iets wat ongehoorzaamheid aan de Schepper inhoudt. Misschien is dit de reden voor het niet noemen van het woord “en gehoorzaam” wanneer de gehoorzaamheid werd genoemd voor hen (leiders) zoals dit wel werd genoemd bij de gehoorzaamheid van de Boodschapper, omdat voorzeker de Boodschapper beveelt niets behalve wat de gehoorzaamheid aan Allaah inhoudt. Wie hem gehoorzaamt, gehoorzaamt Allaah. En bij de Leiders, dan is de voorwaarde voor hun gehoorzaamheid dat het niet in iets zondigs is.”

(Taysier al Kariem ar Rahmaan fie Tafsier Kalaam al Manaan deel 2, pagina 89).

Aboe Bakr al Jazaa'ierie ( حفظه الله ) heeft gezegd:

“De verplichting voor het gehoorzamen aan Allaah en gehoorzamen aan de Profeet en degenen met het gezag over de moslims heeft betrekking op de Heersers, de ‘Oellamaa (geleerden) en de Foeqahaa (de geleerden in de jurisprudentie). Dit omdat gehoorzaamheid aan de Profeet van de gehoorzaamheid aan Allaah is. En de gehoorzaamheid aan de leiders van de gehoorzaamheid aan de Profeet is. “

(Aysaar at Tafasier li Kalaam al ‘Alie al Kabier deel 1, pag. 418).

Aboel Qaasim al Asbahaanie ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“Allaah ‘Azza wa Djalla zegt :

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

**‘Gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Profeet en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.’**

(Soera an Nisaa 59 ).

Er wordt gezegd dat zij de ‘Oellamaa (geleerden) zijn en er wordt ook gezegd dat zij de leiders zijn. Elk van hun heeft een verplicht recht, en verdient recht op gehoorzaamheid.”

(At Targhib wa Al Tarhib deel 3, pag. 66).

Shaykh Mohammed as-Soebayyil ( حفظه الله ) heeft gezegd:

“Dit nobele aayah verwijst, gedetailleerd, naar de verplichting van gehoorzaamheid aan de leiders van het gezag en deze verplichting van gehoorzaamheid houdt tevens noodzakelijkerwijs het verbod van ongehoorzaamheid aan hen in.”

(Al Adillah as Shar’iyyah fie bayaan haq ar-Ra’ie wa Ra’iyyah).<sup>2</sup>



<sup>2</sup> SN: Dit mooie boekje heeft een voorwoord van al ‘Allamaah Shaykh oel-Islaam Abdoel ‘Aziez ibn Baaz rahiemahoellaah.

## **Bewijzen uit de Soennah met de uitleg van de hadieth geleerden**

---

- Ibn ‘Oemar ( رضي الله عنهما ) heeft overgeleverd dat de Profeet ( صلى الله عليه و سلم ) heeft gezegd:

“Luisteren en gehoorzamen is verplicht voor de moslim in datgene waar hij van houdt en waar hij afkeer van heeft, behalve wanneer hij bevolen wordt voor iets zondigs. Als hij bevolen wordt met iets zondigs, dan is er geen luisteren en gehoorzaamheid.”<sup>3</sup>

### **Uitleg van de hadieth door de Moehhaddithien (geleerden van hadieth ).**

Al-Moebaarakfoerie ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“Hierin, de hadieth, is een indicatie dat als de Imaam iets beveelt wat aanbevolen of toegestaan is dat het dan verplicht wordt. Al-Moetahar heeft gezegd: *‘betekenend; luisteren naar wat de Heerser zegt, en hem gehoorzamen is verplicht voor elke moslim, ongeacht of hij (de heerser) hem beveelt om iets te doen dat tegen zijn natuur ingaat of het er niet mee eens is, met de voorwaarde dat hij (de heerser) hem niet iets beveelt om te doen dat zondig is. Als hij hem dat beveelt, dan is het niet toegestaan om hem hierin te gehoorzamen, maar het is ook niet toegestaan om tegen hem te vechten.’*”

(Toehhfat al-Ahwadhie bi Sharh Djaami’ at-Tirmidhie deel 5 pag. 365).

- Aboe Hoerayrah ( رضي الله عنهما ) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah ( صلى الله عليه و سلم ) heeft gezegd:

“Wie mij gehoorzaamt, die heeft Allaah gehoorzaamt en wie mij ongehoorzaam is, die is Allaah ongehoorzaam geweest. En wie de Leider gehoorzaamd, die heeft mij gehoorzaamt en wie de Leider ongehoorzaam is, die is mij ongehoorzaam geweest.”<sup>4</sup>

De hadieth indiceert de verplichting te luisteren en te gehoorzamen aan de leiders zolang zij niet zonden bevelen. Dit is omdat dit gehoorzaamheid aan Allaah en de Profeet is. En dit is unaniem overeengekomen (idjmaa’) bij Ahloe Soennah wal Djamaa’ah en is een van de fundamentele principes die hen onderscheiden van de mensen van innovaties (ahl oel-bid’ah) en van verlangens (ahl oel-ahwaa).

---

<sup>3</sup> Al Boekhaarie, Moeslim, Ibn ‘Abdil Barr, at Tirmidhie, an Nasaa’ie.

<sup>4</sup> Boekhaarie en Moeslim

## Uitleg van de hadieth door de Moehuddithien (geleerden van hadieth).

Al Haafidh Ibn Hadjr al ‘Asqalaanie heeft gezegd ( رحمه الله ):

“In deze hadieth is de verplichting voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders, het is beperkt tot het bevelen wat geen betrekking heeft op zonden. De wijsheid achter deze verplichting is de eenheid bewaren en beschermen tegen de corruptie die voortkomt van verschillen en opsplitsingen.

(Fath oel-Baarie fie Sharh Sahieh al Boekhaarie deel 13 pag. 112).

➤ Aboe Dharr ( رضي الله عنهما ) heeft gezegd:

“Voorzeker, mijn dierbare vriend (de Profeet) heeft mij geadviseerd om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs al is het bij een slaaf met misvormde ledematen.”<sup>5</sup>

## Uitleg van de hadieth door de Moehuddithien (geleerden van hadieth).

Imaam an-Nawawie ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“Misvormd betekent geamputeerd, en wat bedoeld wordt is de meest lage en waardeloze onder de dienaren. De betekenis is dat ik zou moeten luisteren en gehoorzamen aan de leiders zelfs als hij de meest waardeloze is in afkomst of een zwarte slaaf met geamputeerde of misvormde ledematen, dan nog steeds is gehoorzaamheid aan hem verplicht.”

(Sharh Sahieh Moslim deel 12 pag. 225).

➤ Hoedhayfa Ibn al-Yamaan ( رضي الله عنه ) heeft gezegd:

“Ik zei : o Boodschapper van Allaah, wij waren in het slechte toen kwam Allaah met het goede en wij zijn nu hierin. Dus zal er na dit slechte meer goeds komen ?

Hij zei: ‘ja.’

Ik vroeg toen : hoe is dat dan ? Hij zei:

---

<sup>5</sup> Moeslim en al Boekhaarie in Adaab al-Moefrad

‘Er zullen na mij Leiders zijn, die geen leiding zoeken van mijn leiding, noch zullen zij mijn Soennah volgen. Er zullen onder hen mannen zijn met de harten van duivels in de lichamen van mensen.’

Ik zei: *Wat moet ik doen ob Boodschapper van Allaah, als ik deze tijd bereik ?*

Hij zei: **‘Luister en gehoorzaam, ook al slaan zij jullie ruggen en nemen zij jullie rijkdom, luister en gehoorzaam.’**<sup>6</sup>

Deze hadieth is een van de best verwoordde en duidelijkste over dit onderwerp. De Profeet ( **صلى الله عليه و سلم** ) beschrijft deze leiders dat zij geen leiding zoeken van zijn leiding en ook volgen zij niet zijn Soennah en dit is de hoogste en uiterste gradatie van dwaling en corruptie. Het eindresultaat is afdwaling en arrogantie. Zij zoeken niet de leiding van de leiding van de Profeet voor hun zelf, noch leiden zij hun families hiermee, noch degenen onder hun gezag.

Met dit alles, heeft de Profeet ( **صلى الله عليه و سلم** ) bevolen hen toch te gehoorzamen in de zaken die geen ongehoorzaamheid aan Allaah inhouden, want dit is voorwaardelijk zoals andere ahaadieth hebben aangetoond. Dit is het geval zelfs als de situatie het punt bereikt dat je wordt geslagen en je bezittingen worden afgenomen, laat dit je er niet toe leiden om de gehoorzaamheid te laten of te stoppen met het luisteren naar hun bevelen. Want voorzeker dat (slaan en nemen van bezittingen) is een onrecht van hun kant waarvoor zij ter verantwoording worden gebracht en worden ondervraagd, en waarvoor wordt gecompenseerd op de Dag des Oordeels. Dus als jouw begeertes jou ertoe zetten deze wijze zaak en juiste regelgeving te negeren en tegen te gaan en je niet luistert en niet gehoorzaamd aan de leider, dan heb jij een zonde gepleegd en ben je terecht gekomen in datgene wat verboden is.

Deze Profetische zaak is van de perfectie en compleetheid van de rechtvaardigheid waarmee de Islaam is gekomen. Dus als degene die geslagen wordt niet luistert en gehoorzaamd en die andere ook niet luistert en gehoorzaamd dan leidt dit tot verstoring van het religieuze welzijn en het welzijn met betrekking tot het wereldse. Onderdrukking zal dan iedereen bereiken die onder dit gezag vallen of op zijn minst de meeste van hen. Hierdoor, zal rechtvaardigheid in het land worden weggenomen, corruptie wordt dan zeker gerechtvaardigd en het zal dan iedereen bereiken.

---

<sup>6</sup> Moeslim en Boekhaarie

Aan de andere kant, als deze ene persoon (die geslagen wordt) onderdrukt is, maar hij blijft geduldig en doorstaat het, en zoekt beloning hiervoor, Allaah vragend voor verlichting, terwijl hij blijft luisteren en gehoorzamen. Dan blijft het algemene welzijn bestaan en wordt niet verstoord. Zijn recht zal nooit verloren gaan bij Allaah. Misschien vervangt Hij zijn situatie voor iets beters of bewaard Hij (zijn beloning) voor het Hiernamaals.

Dit is van de perfectie van de Sharie'ah, dat de verplichting voor het luisteren en gehoorzamen niet gebaseerd is op de rechtvaardigheid van de leider (m.a.w. wanneer de leider niet rechtvaardig is, de gehoorzaamheid vervalt). Als dit het geval was dan zou de hele wereld in chaos en verwarring zijn. Dus alle lof en dank zijn voor Allaah voor Zijn Liefde voor Zijn dienaren.

- Anas ibn Maalik ( رضي الله عنه ) heeft gezegd, de Boodschapper van Allaah zei:

“Luister en gehoorzaam zelfs als een Abbasijnse slaaf met een hoofd lijkend op een rozijn de leiding wordt gegeven over jullie.”<sup>7</sup>

- Adie ibn Haatim ( رضي الله عنه ) zei:

“Wij vroegen; oh Boodschapper van Allaah, wij vragen u niet over ongehoorzaamheid aan een rechtvaardige Leider, maar wat als hij dit en dat doet- en hij noemde slechtheid ?

Dus de Boodschapper van Allaah zei: “Vrees Allaah, luister en gehoorzaam.”<sup>8</sup>

We hebben in dit hoofdstuk nog veel meer aḥaadieth weggelaten dan die nu genoemd zijn, uit angst dat het dit hoofdstuk te lang zou maken. Dus denk na over de Uitspraak van Allaah:

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

**‘Gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Profet  
en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.’**

(Soera an Nisaa 59 ).

<sup>7</sup> Al Boekhaarie, Ibn Maadjah, Ahmad, al Aadjoerrie en al Baghawie

<sup>8</sup> De ḥadieth is ḥasan gebaseerd op ondersteunende bewijzen (deze ḥadieth is dus zwak op zichzelf en wordt versterkt door andere overleveringen tot deze het niveau van ḥasan bereikt, ḥasan li ghayrih) overgeleverd door Ibn Abie ‘Aasim



Kijk hoe Hij zei: “...En gehoorzaam de Boodschapper”, en Hij zei niet: “En gehoorzaam degenen die onder jullie met gezag bekleed zijn” ( het woord *gehoorzaam* herhalend ).

Dit omdat de leiders van het gezag niet uitgezonderd worden met onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, maar dat zij gehoorzaamd worden in hetgeen gehoorzaamheid aan Allaah en de Boodschapper inhoudt. Hij herhaalde het woord “*gehoorzaam*” bij de Boodschapper omdat wie de Boodschapper gehoorzaam is, Allaah gehoorzaam is. Voorzeker de Boodschapper beveelt niets behalve gehoorzaamheid aan Allaah. Maar als het gaat om de leiders van het gezag, dan misschien beveelt hij iets anders dan de gehoorzaamheid aan Allaah. Dus dan wordt hij hierin niet gehoorzaamd. Hij wordt niet gehoorzaamd behalve in wat gehoorzaamheid aan Allaah en de Boodschapper inhoudt.



## Bewijzen uit de uitspraken van de Sahaaba (metgezellen van de Profeet)

- ‘Abdoellaah ibn Dinaar zei: “Ik zag Ibn ‘Oemar toen de mensen verzameld werden met (de Leider) ‘Abdoel Maalik en hij (Ibn ‘Oemar) schreef:

“Voorzeker, ik erken mijn luisteren en gehoorzaamheid aan de dienaar van Allaah, ‘Abdoel Maalik, de Amier van de gelovigen, volgens de Soennah van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper zover ik hiertoe in staat ben. En voorzeker, mijn kinderen erkennen dit ook.”<sup>9</sup>

### Uitleg van de athar door de Moehaddithien (geleerden van hadieth).

Imaam As-Shaatibie ( رحمه الله ) zei:

“Er werd gezegd tegen Yahyaa ibn Yahyaa, is de eed van trouw nu afgeraden ? Hij antwoordde; Ibn ‘Oemar legde de eed van trouw af voor ‘Abdel Maalik ibn Marwaan en het was met het zwaard dat hij ( ‘Abdoel Maalik ) het gezag pakte en het land. Maalik informeerde mij dat hij naar hem had geschreven dat hij het luisteren en gehoorzamen erkende volgens het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper. Yahyaa ibn Yahyaa zei: ‘De eed is beter dan verdelen.’”

(Al I'tisaam deel 2 pag. 626).

Imaam al-Haafidh Ibn Hadjr ( رحمه الله ) zei:

“De Fiqh Geleerden hebben idjmaa’ (consensus) over de verplichting van gehoorzaamheid aan de overwinnende Leider (die de heersende Leider versloeg) en het verrichten van de Djihaad met hem. Gehoorzaamheid aan hem is beter dan rebelleren tegen hem, omdat dit de preventie van bloed verspil en de rust en vrede voor de massa inhoudt.”

(Fathoel-Baarie fie Sharh Sahieh al Boekhaarie deel 13 pag. 7).

- 1-Soewayd ibn Ghafalaah zei: ‘Oemar ( رضي الله عنه ) zei tegen mij:

“O Aboe Oemayyah!! Ik weet het niet, maar misschien ontmoet ik jou niet nog eens na dit jaar. Dus ook als een misvormde slaaf van Abessinië<sup>10</sup> de leiding over jou heeft, luister naar

<sup>9</sup> Al-Boekhaarie

<sup>10</sup> SN: Het gebied bij het vroegere Ethiopië.

hem en gehoorzaam. Als hij jou slaat, doorsta dit geduldig. Als hij van jou neemt, doorsta dit geduldig. Als jij iets wilt wat de Religie voor jou verlicht, zeg dan: ‘Ik geef de voorkeur aan luisteren en gehoorzamen, (neem) mijn bloed, maar niet mijn Religie, splits jezelf niet af van de Djamaa’ah (gemeenschap van moslims).’<sup>11</sup>

- Ziyaad ibn Koesayb al A’dawie zei, ik was met Aboe Bakrah onder de minbar van Ibn ‘Aamir terwijl hij de khoetba (preek) aan het geven was en hij droeg kleren van nederigheid. Toen zei Aboe Bilaal: ‘Kijk onze Leider, hij draagt de kleren van slechtheid!’ Toen zei Aboe Bakrah: “Wees stil, ik hoorde de Boodschapper van Allaah ( صلى الله عليه و سلم ) zeggen:

**“Wie de Leider van Allaah op aarde beledigt, of kleineert, dan zal Allaah hem beledigen en kleineren.”<sup>12</sup>**

Dit zijn de uitspraken van de saḥaaba, die duidelijk de verplichting laten zien van het luisteren en gehoorzamen van de leiders van het gezag van de moslims. Zij (de saḥaaba) zijn de meest intellectuelen van de hele natie met idjmaa’ (consensus) van de geleerden. Zij zijn degenen die Allaah geleid heeft, dus het is hun leiding die wij als voorbeeld moeten nemen.



---

<sup>11</sup> Deze athar is saḥīḥ overgeleverd door Ibn Abi Shayba, al Khalaal, Ibn Abie Zamanien en al Bayhaqie, van de ketting van Soefyaan---overleverend van Ibrahiem ibn ‘Abdoel A’laa---overgeleverd van Soewayd

<sup>12</sup> De athar is saḥīḥ, overgeleverd door at Tirmidhie en al Mizzie

## Bewijzen uit de uitspraken van de Geleerden

---

Luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims, met betrekking tot zaken die niet zondig zijn, is een verplichting, en is unaniem overeengekomen (idjmaa') door de geleerden van Ahloe Soennah wal-Djamaa'ah en is een van de fundamentele principes die hen onderscheiden van Ahl oel-bid'ah (mensen van innovatie) en Ahl oel-Ahwaa (mensen van begeerten).<sup>13</sup>

Je ziet haast nooit een schrijver (van onder de geleerden) die schreef over de 'Aqiedah van Ahloe Soennah wal Djamaa'ah en niet hierin de verplichting vermeldde voor het luisteren en gehoorzamen van de leiders ook al zijn ze onrechtvaardig en onderdrukkers.

De consensus (idjmaa') waarop Ahloe Soennah wal Djamaa'ah overeenstemming hebben met betrekking tot de verplichting van het luisteren en gehoorzamen aan hen is gebaseerd op de duidelijke wetgevende teksten die veelvuldig tot ons komen met verschillende kettingen van overleveraars.

De Selef oes-Saaliḥ (vrome voorgangers) waren gewoon de zaak speciale aandacht te geven en te benadrukken, vooral in tijden toen de eerste tekenen van fitnah begonnen te verschijnen. Zij hielden rekening met de gevolgen van onwetendheid over deze zaak, of de nalatigheid ervan zoals de extensieve corruptie die het veroorzaakt onder de dienaren in de landen en de afdwaling van het rechte pad van leiding.

De grote waarde die door de voorgangers hieraan gehecht werd is aan ons overgeleverd in vele vormen. Het meest duidelijke en waardevolle hiervan is wat Imaam Aḥmed ibn Ḥanbal, de Imaam van Ahloe Soennah (رحمه الله) heeft gedaan, hij was een praktisch voorbeeld van de Soennah met betrekking tot het behandelen van de leiders en de relatie met hen.

---

<sup>13</sup> SN: Daarom namen Imaams het op in hun boeken van de 'Aqiedah van Ahloe Soennah zoals:

- Imaam Aḥmed in **Oesoel as Soennah**;
- Imaam Al Berbeharie in **Sharh as Soennah**;
- Imaam Al Lalakaa'ie in **Sharh Oesoel I'tiqaad Ahloe Soennah**;
- Imaam At Tahaawie in zijn **'Aqeedaah**;
- Imaam Al Hoemaydie in **Oesoel as Soennah**;
- Imaam As Saboenie in **'Aqeedatoes Salaf wa Ashaaboel hadieth**;
- Imaam Al Ismaa'ielie in **'Itiqaad A'imaat Ahl al hadieth**;
- Imaam Al Moezanie in **Sharh as Soennah**;
- Imaam Aboe 'Amroe ad Daanie in **Ar Risaalaa al Waafieyyah**;
- Imaam Ibn Battah in **al Ibaanaah**;
- Imaam Ibn Abie Zamanien in **Oesoel as Soennah**;
- Imaam Ibn Taymiyyah in **al Waasitiyyah** en vele anderen!

De leiders van zijn tijd hadden een van de slechte en verkeerde Madhaahib (leerscholen) aangenomen en als hun ideologie omarmd en op een gewelddadige manier verplichtten zij de mensen met het zwaard om deze ideologie aan te nemen. Het bloed van de geleerden werd verspild in overvloed hierdoor, en de uitspraak dat de Qor'aan geschapen was werd verspreid over de natie, zo erg dat deze uitspraak werd geleerd aan kinderen in de basisscholen. Dit leidde weer naar andere catastrofes. Tijdens dit alles, gaf Imaam Ahmed nooit toe aan zijn begeertes, noch liet hij emoties de overhand krijgen. Integendeel, hij bleef standvastig op de Soennah omdat dit beter is en meer recht geleid en hij beval de mensen met gehoorzaamheid aan de leiders van het gezag. Dus de massa verzamelde tegen hem en een ieder die de profetische Manhadj (methodologie) en het pad van de Selef (voorgangers) tegenging stond hem in de weg als een hoge berg.

### **Ahmed Aboel Haarith zei:**

Ik vroeg Aboe 'Abdoellaah (Imaam Ahmed) over een gebeurtenis die plaats vond in Bagdad. De mensen wilden in opstand komen en rebelleren. Dus toen zei ik: 'O Aboe 'Abdoellaah, wat zeg jij over het in opstand komen met deze mensen?' Dus hij keurde het af en verwierp het en hij zei: *"het bloed, het bloed"! Ik ben het hier niet mee eens noch beveel ik dit. Geduldig blijven in de situatie waarin wij ons bevinden is beter dan een fitnah waarin bloed wordt verspild en andermans bezittingen toegestaan worden gemaakt en alles wat heilig is wordt geschonden. Weet je dan niet in wat voor situatie de mensen waren in de tijden van fitnah?"* Ik zei: 'En de mensen vandaag dan, zijn zij niet in tijden van fitnah, Oh Aboe 'Abdoellaah?' Hij antwoordde: *"Ook al zijn zij hierin, het is een gerichte fitnah en zodra de zwaarden gaan slaan zal de fitnah wijdverspreid worden en de wegen hieruit zullen afgesneden worden. Wees geduldig met dit, want jouw Religie veilig houden is beter voor jou."* En ik zag hem het rebelleren tegen de leiders verwerpen en afkeuren zeggende: *"Het bloed! Ik ben het hier niet mee eens noch beveel ik dit."*

**(Al Khalaal in as Soennah deel 1, pag. 132).**

En van hetgeen wat de duidelijkheid vergroot van het belang dat gegeven wordt aan deze zaak in de 'Aqiedah (geloofsleer) van Ahloe Soennah wal-Djamaa'ah, is hetgeen wat te vinden is in het boek as-Soennah van Imaam al-Hasan ibn 'Alie al-Berberhaarie (رحمه الله) toen hij zei :

"Als je een persoon ziet die een smeekbede verricht tegen een leider, weet dan dat hij een persoon is van begeertes (saahieb oel-hawaa). En als je een persoon ziet die een smeekbede

verricht voor de rechtschapenheid van de leider, weet dan dat hij een persoon van de Soennah is (saahieb oes-Soennah), inshaa Allaahoe Ta'aala).”

**Al-Foedhayl ibn 'Iyyaadh ( رحمه الله ) zei,**

“Als ik een smeekbede had (die verhoord zou worden), dan zou ik het niet gebruiken behalve voor de leider.”<sup>14</sup>

Dus wij zijn bevolen om smeekbede te verrichten voor hen opdat zij rechtschapen worden, en wij zijn niet bevolen om smeekbeden tegen hen te verrichten, zelfs niet wanneer zij onrechtvaardig en onderdrukkend zijn. Want hun onrechtvaardigheid en onderdrukking is tegen henzelf en de moslims, en hun rechtschapenheid is ten voordele van henzelf en de moslims.

**Betreffende dit heeft an-Nawawi ( رحمه الله ) gezegd:**

“De geleerden zijn unaniem overeengekomen dat het verplicht is om de leiders te gehoorzamen in hetgeen wat niet zondig is.”<sup>15</sup>

**Ibn Qoedaamah ( رحمه الله ) zei:**

“Van een ieder wiens leiderschap is bevestigd, dan wordt het verplicht om hem te gehoorzamen en het wordt verboden om tegen hem te rebelleren, vanwege de uitspraak van Allaah:

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

**‘Gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Profeet  
en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.’**

(Soera an Nisaa 59 ).<sup>16</sup>

**En at-Tahaawie ( رحمه الله ) zei:**

“En wij zijn niet van de opinie van het in opstand komen tegen onze leiders en hen die belast zijn met onze zaken, zelfs wanneer zij onderdrukkend zijn. En wij maken geen smeekbeden tegen hen en wij wijken geen haar af van onze gehoorzaamheid aan hen. Wij zien dat

<sup>14</sup> Overgeleverd door Aboe Na'iem en Ibn Kaamil van de ketting van Mardawieh as-Saaigh. Hij zei: “Ik hoorde Foedhayl zeggen, “Als ik een smeekbede had die opzeker verhoord zou worden, dan zou ik het niet gebruiken behalve voor de leider.” Er werd toen gezegd tegen hem, “Oh 'Aboe 'Alie, leg dit voor ons uit”. Hij zei, “Als ik het zou gebruiken voor de leider en hij zou rechtschapen worden, dan zo ook zouden zijn dienaren en het land rechtschapen worden door zijn rechtschapenheid.” Zijn ketting is Sahieh.

<sup>15</sup> Sharh Sahieh Moeslim, deel 12, pag.222.

<sup>16</sup> Al-Moeghnie, deel 12, pag.237-238

gehoorzaamheid aan hen gehoorzaamheid aan Allaah is, wat verplicht is, zolang zij niet iets bevelen dat zondig is. En wij maken smeekbeden voor hen dat zij rechtschapen mogen worden en voor hun verbetering.”<sup>1718</sup>

### Ibn Taymiyyah ( رحمه الله ) heeft gezegd:

“Wat betreft de mensen van kennis, godsdienst en deugd, zij staan het niet toe voor wie dan ook om datgene te verrichten wat Allaah verboden heeft van het ongehoorzaam zijn aan de verantwoordelijke leiders, het bedriegen van hen, of het rebelleren tegen hen met wat voor middelen dan ook. Zo is het altijd bekend geweest vanuit de handelingen van de mensen van de Soennah en Religie, vroeger en nu, en vanuit de biografische geschiedenis van anderen dan hen.”<sup>19</sup>

### Al-Haafidh ibn Hadjr ( رحمه الله ) heeft gezegd :

“De Fiqh-geleerden zijn unaniem overeengekomen betreffende de verplichting van het gehoorzamen van de heersende leider en het verrichten van de Jihaad met hem. Gehoorzaamheid aan hem is beter dan rebellie tegen hem vanwege wat het met zich meebrengt aan het voorkomen van bloedvergiet en aan vergemakkelijking en soelaas voor het volk.”

---

<sup>17</sup> Al-Aqiedah at-Tahaawiyyah, pag 47,48

<sup>18</sup> Shaykh Saalih al-Fawzaan zei bij dit punt in het boek van Imaam at-Tahaawi : Dit is een grootse zaak, want van de Oesoel (fundamenten) van Ahloe Soennah wal-Djamaa'ah is dat zij het rebelleren tegen de leiders van de moslims als niet toegestaan zien (Allaah zegt: ) **“Oh jullie die geloven, gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Profeet en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn”** [Soeart an-Nisaa 59] En de Profeet ('alayhie as-salaatue was salaam) zei, **“Wie de leider gehoorzaamt gehoorzaamt mij en wie de leider ongehoorzaam is, is ongehoorzaam aan mij”** [Boekhaarie]. Het is derhalve niet toegestaan om tegen hen te rebelleren, ook al zijn zij zondaars, want de Eed van Trouw aan hen is vastgelegd, en hun leiderschap is bevestigd. En in het rebelleren tegen hen, ook al zijn zij zondaars, zitten grote nadelen, zoals opsplitsing, onderlinge twist, en publieke onrust, en dominantie van de ongelovigen over de moslims.

Shaykh oel-Iszaam Ibn Taymiyyah (rahiehmaoellaah) zei: **“Er is geen volk dat in opstand kwam tegen zijn leider behalve dat hun situatie erger werd dan daarvoor”**

En zo is de situatie zelfs bij de ongelovigen, wanneer zij in oppositie kwamen tegen hun leiders en tegen hen in opstand kwamen, werd hun publieke veiligheid verstoord en vervielen zij in strijd en moord. En het bracht voor hen geen zoden aan de dijk, zoals zichtbaar was in de (verschillende) revoluties die zich afgespeeld hebben in de geschiedenis. Hoe dan zou de situatie moeten zijn als het gaat om rebellie tegen de moslimleiders ? Het is daarom niet toegestaan om te rebelleren tegen de leiders ook al zijn zij grote zondaars, zolang zij de Islaam niet uittraden. De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie wa sallam) zei : **“Luister en gehoorzaam behalve wanneer jullie duidelijke ongelooft (koefran bawaahan) (van hem) zien, waarmee jullie een duidelijk bewijs hebben tegenover Allaah”** En fisq (grote zondigheid) en ma'aasi (kleine zondigheid) vernoodzaakt niet het in opstand komen tegen hen, i.t.t. (de methodologie van) de Khawaaridj en de Moe'tazilah die van de opinie zijn dat het toegestaan is om tegen hen in opstand te komen als zij fisq of ma'aasie hebben. Zij zeggen dan ook : **“Dat is het gebieden van het goede en het verbieden van het kwade”**, en zij bedoelen hiermee het rebelleren tegen de leiders van de moslims.

<sup>19</sup> Madjmoe' al-Fataawah, deel 35, pag.12

**Al-Haafidh ibn Hadjr ( رحمه الله ) zei ook :**

“En uit de hadieth – bedoelende de hadieth van Ibn ‘Oemar <sup>20</sup>- wijst dat er een verplichting is om de leider te gehoorzamen aan wie de Eed van Trouw is gegeven, en een verbod in het rebelleren tegen hem, zelfs wanneer hij onderdrukkend is in zijn regeren en hij zou niet verdreven dienen te worden d.m.v. sluwheid.”<sup>21</sup>

**Shaykh Muḥammed ibn Abdoel-Wahhaab ( رحمه الله ) zei in Oesoel as-Sittah, het Derde Fundament:**

“De vervolmaking en perfectionering van eenheid is het luisteren en gehoorzamen van degene aan wie de autoriteit over ons is gegeven, zelfs wanneer hij een Abessijnse slaaf is. De Profeet ( صلى الله عليه وسلم ) heeft dit verduidelijkt met een volmaakte, welbekende verduidelijking vanuit elk aspect van de soorten van verduidelijkingen – regelgevend of bepalend.

Vervolgens is dit fundament verworpen tot iets wat niet eens meer gekend is voor de meeste van hen die claimen kennis te hebben, laat staan dat het gepraktiseerd wordt.” <sup>22</sup>

**Shaykh Abdoel-Aziez ibn Baaz ( رحمه الله ) heeft gezegd :**

“Het gehoorzamen van degenen aan wie autoriteit is gegeven is verplicht en zij zijn de leiders en de geleerden. De authentieke Soennah is gekomen van de Boodschapper van Allaah ( صلى الله عليه وسلم ), duidelijk makend dat deze gehoorzaamheid essentieel en noodzakelijk is in die zaken welke als goed worden geacht (door de Sharie’ah).” <sup>23</sup>

**De Imaam, Aboe al-Ḥasan al-Ash’arie ( رحمه الله ), zei:**

“Men is unaniem overeengekomen betreffende de zaak van het luisteren en gehoorzamen van de leiders van de moslims, als ook een ieder die verantwoordelijk is gesteld over iets van hun zaken, of de mensen nu tevreden zijn hiermee of dat met kracht dat leiderschap is genomen.

Deze Gehoorzaamheid omvat zowel de rechtschapen (leider) en de slechte (leider). Rebelle tegen hen met het zwaard is niet toegestaan ongeacht of hij nu onderdrukkend is of rechtvaardig. Ook, (is men er unaniem overeengekomen) dat er gestreden dient te worden samen met hen tegen de vijand, dat de Hadj naar het Huis verricht wordt met hen, aalmoes

<sup>20</sup> En dit is de hadieth waarin het verhaal wordt overgeleverd van Ibn ‘Oemar dat hij de Eed van Trouw aflegt aan Yazied ibn Moe’aawiyah.

<sup>21</sup> Fath oel-Baarie, deel 13, pag 71

<sup>22</sup> Sahieh al-Djaami’ al-Faried, pag.324

<sup>23</sup> Al-Ma’loem min waadjiab al-’alaaqah bayna al-Haakiem wal-Mahkoem, pag.7)



dient betaald te worden aan hen wanneer dit gevraagd wordt door hen, en de Djoemoe'ah gebeden en 'Ied gebeden worden gebeden achter hem.”<sup>24</sup>

**Al-Marwadhie zei:**

“Ik hoorde Aboe Abdoellaah –Ahmad ibn Hanbal- toen de Soennah, de Djamaa'ah, luisteren en gehoorzamen (van de leiders) allen genoemd werden aan hem en hij stimuleerde dat en droeg het op.”<sup>25</sup>

Luisteren en gehoorzamen is voor die leiders welke zorg dragen voor de zaken van de mensen, zij zijn degenen die worden gezien als de leiders.



Einde

---

<sup>24</sup> Risaalah ilaa Ahl ath-Thaghr, pag.296.

<sup>25</sup> Overgeleverd door al-Khalaal in as-Soennah, pag. 74